



FvD-Kamerlid Hans Smolders

# 'Baudet is nul komma nul een racist'

Zonder enige politieke ervaring zat Hans Smolders (60) al even in de Tweede Kamer voor de partij van Pim Fortuyn. Een kleine twintig jaar later en inmiddels politiek gerijpt, heeft hij zijn zetel terug, namens Forum voor Democratie. Waar een aantal partijgenoten afgelopen winter overstapte naar JA21, bleef Smolders Thierry Baudet trouw. Over knuffelen met asielzoekers, de moord op Fortuyn en uit de context gehaalde appjes.

TEKST JARRY POPELIER, FOTO'S CLEMENS RIKKEN



**J**e hebt inmiddels een hele politieke carrière achter de rug, maar wordt nog vaak aangeduid als de chauffeur van Pim Fortuyn. Stoort je dat?

“Nee, dat vind ik niet erg. In het begin vond ik het wel fijn, want dan word je onderschat. Maar nu kennen ze me allemaal wel. Eigenlijk was ik niet eens zijn chauffeur. Ik heb al het papierwerk geregeld om mee te kunnen doen aan de verkiezingen, ondersteuningsverklaringen en zo. Was een heel karwei. Maar ja, als je er op de dag van de moord bij bent als chauffeur, dan ben je de chauffeur. Daarvoor hebben we wel veel ritjes gedaan, dat was eigenlijk het leukste.”

**Maar toch, het is inmiddels 2021, negentien jaar na de moord. Staat er in de krant:**

**“Weet u wie er ook de Kamer binnenkomt? Smolders, de voormalig chauffeur van Fortuyn.”**

“Is toch niet erg? Het zegt ook veel over hoe de journalistiek faalt. Ze zouden er ook bij kunnen zetten dat ik de grootste partij van Tilburg heb. Dat ik het college in Brabant in elkaar heb getimmerd. Dat ik in Tilburg drie keer ben verkozen tot politicus van het jaar. Maar dat staat allemaal niet in de

krant, want het is veel makkelijker om iemand in een hokje te duwen. Iemand met een hoofddoekje wordt geprezen, want dat is zo goed voor de diversiteit. Ik heb niks tegen hoofddoekjes, hoor. Maar we hebben hier ook een wethouder met hoofddoek, die kan niets fout doen. Want als je iets zegt, ben je een racist. Maar mensen als Fortuyn, Baudet en Smolders, daar mag je gewoon overheen kotsen. Dan gelden de journalistieke waardes niet meer.”

**Veel partijleden van Forum voor Democratie zijn afgelopen winter overgestapt naar JA21. Heb jij dat niet overwoogen?**

“Al die mensen die zijn afgehaakt, hebben slappe knieën. Die krijgen gedonder thuis, op het werk, van familie. Die moeten zich overal verdedigen: wat doe jij bij die racist? Dat heb ik in 2002 ook meegemaakt. Inmiddels is Fortuyn heilig verklaard, maar de helft van het land dacht toen dat het een racist was. Net als nu met Baudet. Ik vind het zo zwak om iedere keer die racismekaart te trekken. Zo triest hoe hij steeds wordt aangevallen en wordt neergezet in de media. Kom dan ook met keiharde bewijzen en niet met appjes die uit de context worden gehaald. Je mag Baudet alles v

**‘Als je iets zegt over een wethouder met een hoofddoekje ben je een racist’**

erwijten, maar hij is nul komma nul racist, homofob, antisemiet of al die andere stickers die erop zijn geplakt. Als ik daarvan maar een greintje had gezien, was ik allang weg geweest. In Tilburg ken ik veel Marokkanen en Turken, dan is het wel vervelend als je steeds met racisme wordt besmeurd. Als iedereen maar herhaalt dat Baudet een racist en dit en dat is, gaat het nou eenmaal een eigen leven leiden.”

**Ligt dat ook niet een beetje aan Baudet zelf?**

“Nee, hij mag toch onbevangen dingen doen? Hij maakte in een privé-app een intern grapje over een Surinaamse dame, waar helemaal niks mee werd bedoeld. Als de mensen van JA21 dat dan naar *Elsevier* brengen, zou je denken: die hebben enig niveau, die doen er niks mee. De bron wordt ook niet prijsgegeven, want het is een ‘klokkenluider’. Juist dan moet je de bron vermelden, want er heeft iemand baat bij om Baudet te beschadigen. En dan kan iedereen waarnemen waar het verhaal vandaan komt. Als de bron, iemand van JA21, zijn naam er niet bij wil hebben, moet je zeggen: dan publiceren we niet. Als het allemaal zo erg was, waarom zijn die mensen dan nog een jaar bij Baudet gebleven? Die appjes zijn helemaal uit de context gehaald en dan trapt zo’n journalist er nog in ook. Bizar.”

**Je eerste dagen als Kamerlid waren gelijk heftig, met de bijna-val van Mark Rutte. Hoe heb jij het beleefd?**

“Het was onwerkelijk, een schaamteloze vertoning. Je ziet het liegen, de partijen die er politiek gewin →

## Over Hans Smolders

Als ijshockeyer haalde Hans Smolders (Tilburg, 1960) het Nederlands team. Doorbreken in het ijshockey was ook zijn grote ambitie, maar vanwege de geringe financiële perspectieven nam hij een baan als koeltechnicus. Al snel begon hij voor zichzelf, op zijn 40ste verkocht hij zijn bedrijf. Puur uit interesse zocht hij contact met Pim Fortuyn. Smolders deed papierwerk en was zijn gelegenhedschauffeur, tót Fortuyn enkele maanden na hun kennismaking voor de ogen van Smolders werd doodgeschoten. Volkert van der G. werd mede dankzij de achtervolging van Smolders gearresteerd. De Brabander ging even de Tweede Kamer in namens de Lijst Pim Fortuyn, maar dat werd geen succes. In 2006 begon hij zijn eigen partij in Tilburg, Lijst Smolders Tilburg. Met die partij is hij nu met tien zetels de grootste in Tilburg, daarnaast zit hij namens Forum voor Democratie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant en sinds enkele weken dus ook in de Tweede Kamer. Dat zijn drie politieke banen... “Is de media ook weer hijgerig opgesprongen, maar dat ga ik natuurlijk niet al te lang blijven combineren. Ik ben aan het bekijken hoe ik dat ga afwerken, maar ik laat me niet opjagen. Het is hard werken, maar als je werk je aanstaat, kost het je geen energie. Ik ben een sportman, ga op tijd naar bed en sta weer vroeg op. Als ik ergens voor ga, ga dan maar uit de weg.”





uit willen halen. En twee dagen later zijn al die leugens toch weer niet zo erg. Voor de geloofwaardigheid van de politiek is het allemaal heel slecht. Dan beloven ze vernieuwende politiek, maar gaan ze toch weer met elkaar afspreken in achterkamers om te regelen wie de nieuwe Kamervoorzitter moet worden. Had dat dan aan de partij van Wilders gegund, een grote oppositiepartij. Maar dan krijg je weer die klotesmoesjes dat het racisten zijn, terwijl het voorzitterschap niks heeft te maken met een partijprogramma. Nu konden ze laten zien dat ze iets wilden veranderen, maar dat is prietpraat. Er verandert helemaal niks. Het is

natuurlijk raar dat Baudet opeens de grootste wordt in de provincie. Je ziet het nu bij Pieter Omtzigt, die is ook opeens 28 zetels waard. Dat zou niet kunnen als de gevestigde partijen een beetje fatsoenlijk zouden presteren. Moet je toch eens kijken hoe ontevreden de mensen dan zijn. Je ziet het nu weer met Rutte en Kaag, het is een toneelstuk. Maar wel een heel slecht toneelstuk.”

***Je wilde de Pieter Omtzigt van Tilburg worden.***

“Dat heb ik zo niet gezegd.”

***Ik heb het wel zo gelezen.***

“Je moet niet alles geloven wat er

in de krant staat. Ik heb gezegd: zoals ik het in Tilburg heb gedaan – een college laten vallen en wethouders en een burgemeester eruit gegooid – dat is te vergelijken met wat Omtzigt heeft meegeemaakt met een aantal dossiers, waarvan de toeslagenaffaire het meest opvalt. Ik heb wel zes van die dossiers gehad die landelijk nieuws werden, dat is onwerkelijk hier in Tilburg. Dus ik herken wat hij nu meemaakt, dat heb ik gezegd. Alleen: je moet wel weer doorgaan, er niet op blijven teren. Goed besturen en samenwerken of de macht kritisch volgen. Omtzigt en Renske Leijten moeten nu gewoon doorgaan en niet bet-

## ‘Pieter Omtzigt is nu opeens 28 zetels waard. Dat zou niet kunnen als de gevestigde partijen een beetje fatsoenlijk zouden presteren’

bezig. Binnen twee jaar stond ik in Jong Oranje, het jaar daarop in het eerste bij Tilburg Trappers. Het was mijn passie, mijn studie liet ik varen, maar ja, met ijshockey kun je in Nederland geen dikke boterham verdienen. Bij een bestuurslid ging ik in zijn koeltechnisch bedrijf werken. Ik volgde cursussen en werkte als monteur, op mijn 23ste begon ik voor mezelf. Op mijn 40ste dacht ik: ik kan dit nog twintig jaar doen en dan ben ik steenrijk, maar dat hoeft voor mij niet. Ik was financieel onafhankelijk, tussen aanhalingstekens dan. Ik kon geen gekke dingen doen, maar wel tot in de lengte van dagen rondkomen. Ik wilde iets anders, was al bezig met onroerend goed en volgde Fortuyn al een tijdje. Dat leek me mooi om van dichtbij mee te maken. Ik belde en zijn butler zei: *Zet alles maar op de fax*. De volgende dag belde Pim al, het klikte en hij kon wel wat hulp gebruiken. Ik deed al het papierwerk en toen dat geregeld was, wilde hij dat ik met hem meeding, want zijn eigen chauffeur werd een beetje overspannen. Hij moest zijn lijst opvullen en vroeg of ik erop wilde. Ik zei: *Is goed, als ik de Kamer maar niet in hoef. Dat wil ik niet en kan ik ook niet*. Ik hoefde me niet druk te maken, want we kregen toch nooit meer dan tien zetels. Stonden we in de peiling opeens op 26... Ik had helemaal geen zin in die slangenkuil. Ik wilde na de verkiezingen verder in het onroerend goed, af en toe eens koffiedrinken in Den Haag. Daar was het ook bij geble-

ven als Pim was blijven leven. Maar doordat hij voor mijn ogen werd doodgeschoten, heeft dat wel wat met me gedaan.”

### *Kun je zeggen wat?*

“Ik dacht: hier kan het niet bij blijven. Ik ben de Kamer ingegaan, maar zag al die mensen ruzie maken, dat had niks meer met Pim Fortuyn te maken. Ik had al aangekondigd te stoppen, toen het kabinet drie weken later viel. Twee jaar lang ben ik met Pims broer, Martin, in de media bezig geweest om dat racisme van Pim af te halen. Dat was aardig gelukt en toen kwam Wilders. Toen werd Pim heilig verklaard en moest al het gif naar Wilders. Dat middel wordt nu nog steeds gebruikt om mensen mee uit te schakelen. Als je geen argumenten hebt zeg je gewoon: je bent een racist, klimaatontkenner of je plakt nog tien van dat soort etiketten erop. Toen dacht ik: wat Pim landelijke wilde, ga ik plaatselijk doen. Ik had geen zak verstand van politiek, maar gebruikte mijn gezond verstand. Nou, binnen een maand was het al bal. Ik zei tegen burgemeester Vreeman: *Als jij niet stopt met het uitkeren van wachtgeld en zoals het wettelijk helemaal niet mag, breng ik het naar buiten*. Ik ga niet meedoen aan fraude... Zo is het vier jaar lang gegaan, met een burgemeester die zijn eigen toneelclubje vijf ton subsidie gaf. Dan zat ie weer in Parijs, dan weer in Zambia. Zogenaamd allemaal in het belang van Tilburg. In die periode heb ik het vak wel geleerd.” →

weterig worden. Geen sterallures krijgen. Dat zag ik onlangs wel een beetje bij Renske. Ik heb veel respect voor haar, maar ze moet nu weer gewoon haar werk doen.”

### *Hoe ben je destijds eigenlijk terechtgekomen bij Fortuyn?*

“Dan moet ik even terug naar het begin. Ik ben een jongen uit een volksbuurt en woonde twee straten van de ijsbaan af. Dus ik wilde ijshockeyprof worden. Maar ik was al twaalf, iedereen zei dat dat niet lukt, dan moet je op je zevende zijn begonnen. Dat zeiden ze tegen de verkeerde. Iedere dag ging ik schaatsen of was ik met een stick en balletje op straat



### **Maar in 2010 ben je ook weer de politiek uitgegaan.**

“Die vier jaar in Tilburg hakte erin. Ik ben wel een taaie, maar niet van steen. Ik had ook tijd nodig om de moord op Fortuyn te verwerken, dat had ik nooit gedaan. Ik was echt uitgeput, het heeft bijna drie jaar geduurd voordat ik was hersteld. Geestelijk was ik helder, maar mijn hele chemische fabriek was van slag. Ik had buikpijn, sliep slecht. Ik dacht: even op vakantie, dan is het weer klaar. Zo zit ik ook in elkaar. Maar het duurde maar en duurde maar. Ik dacht echt: dit komt niet meer goed.”

### **En toen kwam Baudet.**

“Na mijn herstel ben ik in 2014 verdergegaan en inmiddels is Lijst Smolders de grootste partij in Tilburg, maar desondanks zijn we buitenspel gezet en zitten we dus niet in het college. In 2019 vroeg Baudet of ik lijstduwer wilde worden voor de Provinciale Staten. Dat leek me helemaal geen leuk werk. Politiek is al niet zo leuk, de provincie leek me al helemaal saai. Maar ik zei tegen Baudet: *Ik heb sympathie voor jou, dus ik zal lijstduwer zijn.* Ik had alleen niet in de gaten dat ik over de 20.000 stemmen zou krijgen. Dan kun je het niet maken om er niet te gaan zitten, dus dat heb ik gedaan. Meer als nestor en adviseur. Toen kwam het punt dat Baudet werd aangevallen. Net als bij Pim loop ik dan niet weg.”

### **Je vindt politiek niet leuk?**

“De politiek an sich, hoe de spelletjes worden gespeeld, is niet leuk. Die vrouw van de BoerBurger-Beweging, Caroline van der Plas, daar heb ik van genoten. Die is authentiek, zo hoort een volksvertegenwoordiger te zijn. Met links of rechts heb ik niks, maar waar ik echt moeite mee heb: identiteitspolitiek. Het moet allemaal maar divers zijn, alsof een donkere jongen hier geen kansen krijgt. 90 procent van de donkere mensen baalt zelf ook van dat kleine groepje dat steeds de slachtoffer-

rol pakt. Hebben ze een positie verworven door keihard te werken en dan zou dat zogenaamd zijn omdat ze geholpen zijn. Is alleen maar voor de politieke koehandel. Kijk mij eens goed zijn voor de donkeren, homo's, lesbiennes of noem maar op. Daar word ik echt misselijk van. Net als over dat man-vrouwgedoe iedere keer. Het moet allemaal genderneutraal, maar dan toch steeds zeiken over mannen en vrouwen. Maar dan gaat het over een salarisplafond, niet over al die wijken waarin vrouwen worden achtergesteld, want dat interesseert ze niets. Met

tien zetels. Is ook niet gezond, maar dat gaat wel gebeuren. Het wordt tijd dat de belangen van de mensen eens vertegenwoordigd worden. Er moeten echt dingen anders. Kijk naar de massa-integratie, ik denk dat het merendeel van de Nederlanders verlangt naar een antwoord. Het is debiel om van het gas af te gaan als er geen alternatief is. Terwijl ze in Duitsland juist aan het gas gaan, Frankrijk en China het land vol gaan zetten met honderden kerncentrales. En dan gaan wij de wereld redden door twee centrales te sluiten. Dat is debiel, symboolpolitiek. Meer is het niet. Met windmolens en zonnepanelen gaan we het echt niet redden, hoor. Door lobbyclubjes met dubbele agenda's worden we de verkeerde kant opgestuurd, het zou ook allemaal niet gebeuren als het niet subsidie gestuurd zou zijn. Daar ga ik me dus hard voor maken in Den Haag. Bij FvD is de rotzooi er nu uit, we zijn de partij weer aan het opbouwen. Daar heb je mensen voor nodig die stevig in hun schoenen staan, want als je partij een buitenstaander is met de potentie om groot te worden, word je geslacht. Het is één grote klik, want het is heel lucratief om al die baantjes onderling te verdelen. Daar heeft de gevestigde macht blijkbaar geen kritische pottenkijkers bij nodig.”

### **Ben je ook terug in Den Haag om de smaak van die eerste keer weg te spoelen?**

“Toen ik daar voor het eerst was wilde ik er helemaal niet zijn, wist ik nog van niks. Nu kan ik met mijn ervaring echt wat betekenen voor Baudet, zorgen voor stabiliteit om hem heen. Ik vind het belangrijk om zijn beweging weer op gang te brengen, dus het is fijn dat de cirkel nu rond is. Ik hoef het niet te doen voor het geld en als Fortuyn niet voor mijn ogen was vermoord had ik gedacht: laat een ander die hondenbaan maar nemen. Een roeping klinkt zo zwaar, maar het is wel een stukje opdracht.”

‘Als Fortuyn niet voor mijn ogen was vermoord, had ik gedacht: laat een ander die hondenbaan maar nemen’

asielzoekers is het ook zo. Je pakt 0,000001 procent en daar ga je mee lopen knuffelen op televisie, van: kijk mij eens goed zijn. Maar die 99,999999 procent laat je gewoon creperen in hun eigen regio. Die uitgemergelde kindjes zie je nog steeds op tv, dat was al toen ik klein was. Maar daar doen we niks voor. Het is gewoon politieke handel voor bepaalde partijen, die staan dan te knuffelen om hun geweten af te kopen. Dat vind ik zó hypocriet.”

### **Ik heb niet het idee dat je veel vrienden gaat maken in Den Haag.**

“Ik zou juist veel vrienden moeten maken, want is het zo apart wat ik zeg? Maar vergis je niet, in Tilburg staat de bevolking vierkant achter me. Volgend jaar haal ik daar vijf-